

# De haven is van ons allemaal...

....en dan zijn een paar afspraken over hoe en wat wel zo handig.

## Als we komen naar de haven dan:

- Fietsen we niet op de haven en zetten we de fiets in de stalling;
- Parkeren we op de plaat alleen als er ruimte is. We parkeren niet voor de grote deur van de grote loods en het hellinggat;
- Laten we op donderdagmiddag en -avond de plaat in zijn geheel aan de zeilers;
- Parkeren we in het weekend alleen kort voor laden en lossen op de plaat. Langer parkeren is in het weekend gratis op straat;
- Stallen we vanwege brandgevaar in ieder geval nooit auto's, motoren, scooters en elektrische fietsen in één van onze loodsen.

## Zijn we op de haven dan:

- Houden we de steigers leeg en zorgen dat niemand ergens over kan struikelen. Sloten maken we alleen aan de steiger vast met een daartoe aangebrachte ring;
- Houden we honden en katten aan de lijn en ruimen we de poep van de viervoeters op (zakjes zijn er in het clubhuis);
- Nemen we grof vuil en lege flessen mee naar huis en gooien we alleen in beperkte mate huisafval in de container;
- Overleggen we eerst met de coördinator chemisch afval/havenmeester voordat we chemisch afval aanbieden voor de chemisch afvalcontainer;
- Nuttigen we tijdens openingstijden van de bar geen eigen meegenomen consumpties in het clubhuis.

## Krijgen we bezoekers op de haven dan:

- Zijn we zelf ook aanwezig;
- Geven we de hek code niet aan ons bezoek;
- Lenen we de boot alleen uit onder adequate begeleiding;
- Parkeren onze bezoekers niet op het terrein.

## Klussen we in één van de loodsen dan:

- Houden we rekening met de andere leden en boten;
- Schuren we alleen met afzuiging;
- Doen we niks dat vonken of vuur kan geven;
- Schuren we niet als iemand aan het lakken of verven is;
- Gaan we als goed huisvader met de spullen van de vereniging om en brengen we deze terug naar de plek waar het hoort.